

Μετανάστεις και Πρόσφυγας στην Ευρώπη: Μπρος πνιγμός και πίσω φρούριο

❖ *Τι είναι πρόσφυγες;*

Είναι άνθρωποι, σαν καθένα και καθεμία από εμάς, κατατρεγμένοι από πολέμους και διωγμούς, όπως οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, που βρέθηκαν τυχαία, ή όχι, σε διαφορετικές χώρες για το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια. Αυτό, η Ευρώπη-Φρούριο κάποιες φορές το επιτρέπει. (Παρόλα αυτά χιλιάδες πρόσφυγες στοιβάζονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης).

❖ *Τι είναι μετανάστες;*

Είναι άνθρωποι που αφήνουν τις οικογένειές τους, τους φίλους τους, τον τόπο τους για να ξεφύγουν από τη φτώχεια και την εξαθλίωση, όπως έκαναν οι γονείς πολλών από εμάς τις προηγούμενες δεκαετίες και όπως κάνουν σήμερα χιλιάδες Έλληνες άνεργοι νέοι και νέες. Αυτό, η Ευρώπη-Φρούριο, όταν πρόκειται για μετανάστες από την Αφρική και την Ασία, το απαγορεύει. (Επίσης χιλιάδες άνθρωποι, μετανάστες, στοιβάζονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης).

❖ *Τι είναι Στρατόπεδα Συγκέντρωσης;*

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τα κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων, είναι χώροι φυλάκισης, χωματέρες ανθρώπινων ψυχών, αποθήκες ζώων χειρότερες κι από τη φυλακή, κερδοφόρες επιχειρήσεις για κάποιους, όπου χιλιάδες άνθρωποι στοιβάζονται γι αυτό που είναι χωρίς δίκη, χωρίς δικαιώματα, με απώτερο προορισμό την απέλαση. Με τους δεσμοφύλακες να καθορίζουν το δικαίωμα ζωής και θανάτου, σύμφωνα με τις απάνθρωπες επιταγές της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

❖ *Γιατί έρχονται στην Ελλάδα;*

Γιατί είναι στο δρόμο τους. Όπως είναι και η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία. Για αυτούς η Ελλάδα είναι ένα πέρασμα στο δρόμο τους για τη βόρεια Ευρώπη όπου αναζητούν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν θέλουν να μείνουν στη χώρα. Στην Ελλάδα έρχονται και παγιδεύονται από τα καλοπληρωμένα πλοκάμια των κυκλωμάτων διακινητών και τις ευρωπαϊκές συνθήκες της Σένγκεν και του Δουβλίνου II και III.

❖ *Πόσοι χωράνε στην Ελλάδα;*

Όλοι οι υπουργοί δημόσιας τάξης δεξιοί, ακροδεξιοί, αριστεροί κραυγάζουν ότι «δεν χωράνε άλλου» και η «χώρα δεν αντέχει». Ενώ ακούγονται αυτά, οι ίδιοι διατηρούν και συντηρούν το καθεστώς εξαίρεσης εναντίων των προσφύγων και μεταναστών είτε στοιβάζοντας τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, είτε στέλνοντας τους στη μαφία (Μανωλάδα κτλ) ως φθηνά εργατικά χέρια. Αυτό είναι το πρόσωπο του μαφιόζικου καπιταλισμού που καθιερώνεται Σε αυτά εμείς απαντάμε πως «πατρίδα μας είναι όλη η γη» και πως δεν χωράνε άλλοι τραπεζίτες, εφοπλιστές, αφεντικά, φασιότες.

❖ *Αριστερή; Μεταναστευτική; Πολιτική;*

Οι ακροδεξιές κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις παραβίαζαν συνειδητά τα ανθρώπινα δικαιώματα έπνιγαν, βασάνιζαν και φυλάκιζαν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Για αυτό η Ελλάδα καταδικάστηκε δεκάδες φορές στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιλέγει μέχρι σήμερα να εφαρμόζει το νόμο, παραμένοντας έτσι η χώρα το μαντρόσκυλο της Ευρώπης-Φρούριο.

❖ *Τι θα γίνει με «όλους» αυτούς;*

Εμείς οίγουρα δεν θα τους φερθούμε με τον ίδιο επαίσχυντο τρόπο που φέρθηκαν πολλοί από τους προγόνους μας στους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Απαιτούμε για πρόσφυγες και μετανάστες το αυτονόητο, δηλ. τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι Έλληνες μετανάστες. Μια άδεια προσωρινής παραμονής λίγων μηνών ή και ημερών δε φτάνει για να ζεις ανθρώπινα. Να δοθεί πολιτικό άσυλο στους πρόσφυγες! Να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα στους μετανάστες για να μπορούν να πάνε στις ευρωπαϊκές χώρες που επιθυμούν! Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης τώρα!