

Το χειρότερο είναι να κουβαλάει ο άνθρωπος, τη φυλακή μέσα του

Στις 16/3 πάνω από 300 μετανάστες έκαναν απεργία πείνας στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Κορίνθου. Στις 23/3 ξεκίνησαν απεργία πείνας 23 έγκλειστοι μετανάστες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Παρανεστίου Δράμας.

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών ουσιαστικά νομιμοποιήθηκαν πριν ακόμη τη δημιουργία τους από την ρατσιστική σπορά του κράτους στην κοινωνία και λειτούργησαν εδραιώνοντας το καθεστώς εξαίρεσης που κατέστη αναγκαίο για τη διαχείριση τους. Μια διαχείριση για την οποία η Ελλάδα διεκδίκησε τα «ματωμένα» κονδύλια που η Ε.Ε ήταν πολύ πρόθυμη να της προσφέρει και ύψωσε χιλιόμετρα τειχών και συρματοπλεγμάτων.

Εντός αυτών των τειχών κυριαρχούν καθημερινά άθλιες συνθήκες διαβίωσης και διατροφής, ξυλοδαρμοί, βασανισμοί και διαρκής υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής. Υποτίμηση η οποία μεταξύ άλλων οδηγεί και στον πλουτισμό εταιρειών που ενσαρκώνουν με τις «παροχές» τους την καθημερινότητα των στρατοπέδων συγκέντρωσης.

Σήμερα με την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρά τις μεγαλόσχημες προεκλογικές εξαγγελίες, παρατηρείται συνεχής αδράνεια τήρησης τους. Η «δημιουργική τους ασάφεια» αδυνατεί να δώσει διέξοδο ελευθερίας στους περισσότερους έγκλειστους των στρατοπέδων, γιατί ενώ μακροσκοπικά φαίνεται ότι «αδειάζουν», η νομοθετική συνθήκη του 2011 ανακυκλώνει εκ νέου πρόσφυγες και μετανάστες εντός τους. Ανακυκλώνει εκείνους που μετά το πέρας του «εξαμήνου νομιμότητας» κρίνονται και πάλι ένοχοι για αυτό που είναι, δηλαδή φτωχοί εργάτες, κολασμένοι από πολέμους, πραξικοπήματα και κακουχίες.

Εμείς ως Συνέλευση, δεν υποχωρούμε στο θέμα των στρατοπέδων συγκέντρωσης και δεν αναγνωρίζουμε καμία δικαιολογία για την ύπαρξή τους. Τα στρατόπεδα δεν ομορφαίνουν, δεν μεταρρυθμίζονται, δεν βελτιώνονται. Γκρεμίζονται από όλους-ες μας όταν ενοχοποιήσουμε συνολικά το καθεστώς γύρω από την ύπαρξη και τη διατήρησή τους. Κάτι το οποίο δεν περιμένουμε από κανέναν σωτήρα και έμπορο ελπίδας να πραγματοποιήσει.

Δε δεχόμαστε κανένα τυπικό ή άτυπο κολαστήριο, κανέναν φράχτη, καμία νάρκη, κανένα κάτεργο, κανένα «τυχαίο» ναυάγιο. Παλεύουμε για την άμεση απελευθέρωση όλων των προσφύγων και μεταναστών, τη νομιμοποίηση για όσους-ες επιθυμούν να παραμείνουν στη χώρα, τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων για όσους-ες επιθυμούν να φύγουν από τη χώρα.

Οι μετανάστες είναι αδέρφια ταξικά στρατόπεδα συγκέντρωσης ποτέ και πουθενά.

Ανοιχτή Συνέλευση

Ενάντια στα Κέντρα Κράτησης

Μαγνησίας

